

Wormenbak



Als we een boekje lezen op de groep over Rikkie die opa in de tuin helpt, komen er ook kronkelige lange wormen in voor. Een paar kinderen moeten lachen en zeggen het na: kronkelige wormen, dat klinkt grappig! "Zullen we kijken of er in onze tuin ook kronkelige wormen zijn?" Zo gezegd, zo gedaan. We gaan in de tuin springen en met de schep in de grond wiebelen.



Daar komen de eerste wormen al tevoorschijn, door het trillen zijn ze bang dat er een molletje aan komt. Daarom ontsnappen ze snel naar boven.



We doen de wormen in onze wormenbak, zo kunnen we goed in de gaten houden wat ze onder de grond eigenlijk allemaal doen. We vullen de bak met laagjes zand en laagjes grond, bovenop leggen we wat dode blaadjes. We zorgen ervoor dat het een beetje vochtig is, daar houden wormen van.



We kunnen de wormen nu goed bekijken, ze zitten dicht tegen het glas. Ze beginnen gelijk al met gangetjes graven, na een poosje zijn alle wormen weg. Ze kruipen in de aarde, ze hebben onder de grond natuurlijk ook geen licht. Elke morgen draaien we onze wormenbak om, de kant die tegen de muur heeft gestaan was donker. Aan die kant zien we de wormen zitten.



Johan komt ons halen, in de tuin heeft hij een egeltje gevonden. Die houdt ook van wormen en zal wel trek hebben na zo'n lange winterslaap. We zoeken een rustig plekje voor hem uit waar hij op zoek kan gaan naar wormen. De wormen uit onze bak krijgt hij niet, daar zijn we nog niet klaar mee.



Steeds meer gangetjes zien we verschijnen, en ook zien we dat de dode blaadjes die bovenop het zand lagen verdwijnen. De wormen ruimen het bladafval op. En doordat de wormen gangetjes maken kunnen plantenwortels veel makkelijker groeien, de grond is lekker los. Als we water bovenin schenken zien we dat dat makkelijk door de gangetjes naar beneden loopt. Wat een knappe wormen, die zijn druk aan het werk in de grond!



We gaan erwten planten in de wormenbak, eens kijken of ze echt zo goed kunnen groeien zo. En na een paar dagen al komen er witte worteltjes onderaan de erwt. Al gauw verschijnen ook de eerste blaadjes.



Als de plantjes te groot zijn geworden dan planten we ze over in onze moestuin. Hier kunnen ze verder groeien. We planten ze bij een hek, zo hebben ze steun.



En de wormen? Zodra we de plantjes eruit halen kruipen ze al naar buiten. Die mogen in onze moestuin, ze doen zulk goed werk! Dank jullie wel kronkelige wormen, we hebben veel van en over jullie geleerd.

